

Historie 12: Sportsplads og byfest

Lokalitet: Den sydlige ende af sportspladsen / byfestpladsen

Baggrund: [Lyd af fodbold kamp – fløjter og tilråb]

Speak: [Ung mand – fodboldspiller]

”Ind over...! [udbrud fra tilskuere, da bolden ryger forbi mål] – Fint nok, Kaj, kom igen...

[Dommerens fløjte lyder, kampen er slut]

Pyha – barsk kamp [tørrer sveden af panden].

Det var nu godt at vi fik sportspladsen etableret her i Ilskov. Ja, den er faktisk ret gammel – helt

fra 1949, men før den tid havde vi sportsplads, der hvor skolen ligger. Men da byggeriet af

Ilskov Centralskole startede, brugte vi markerne ved Dalgas’ gård som sportsplads.

Men det er ikke kun fodbold, som vi dyrker her. Hvert år afholder vi den årlige byfest her på

pladsen og her får vi dyrket de sociale relationer.

Byfesten startede faktisk før at vi fik bygget vores sportshal inde midt i byen.

I efteråret 1984 tog nogle borgere initiativ til at Ilskov Hallens Venner skulle oprettes, med det

formål at indsamle penge, så vi kunne få en sportshal i Ilskov. Det første arrangement vi

afholdt var Påskebal i Forsamlingshuset og derefter gik vi i gang med at planlægge en byfest.

Arrangementerne forløb godt og halbyggeriet kom i gang.

Utrolig mange fra byen arbejdede frivilligt side om side med murere og elektrikere – ja, også

folk fra Simmelkær deltog, da hallen er lavet i et samarbejde med dem fra Simmelkær...

Da Hallen var blevet etableret holdt vi fast i byfesten, som er et supergodt samlende arrangement for byens borgere. Arbejdsgruppen ændrede navn til ”Ilskovs Venner” og efter et

bankospil i hallen med Banko-Carl og byfesten i 1986 blev de første vedtægter underskrevet

og siden da har der hvert år været afholdt byfest i ”Ilskovs Venner” regi, og overskuddet er

blevet uddelt til byens foreninger.

[Der bliver kaldt på den unge mand] – Jens kommer du??

Nå, det var hyggeligt at sludre med dig – nu vil jeg ind i bad. Hold dig munter...”